

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

Η ιδέα της επίσκεψης και παρακολούθησης των μαθημάτων ήταν- είναι εξαιρετική.

Είναι γνωστό ότι η γλώσσα μαθαίνεται καλύτερα όταν βρίσκεσαι στον τόπο , την χώρα που την μιλούν. Αυτό για την Ρωσική γλώσσα ισχύει ακόμη περισσότερο καθώς εμείς οι Έλληνες ζούμε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν λίγα ακούσματα η εμπειρίες αυτής της γλώσσας.

Σήμερα βέβαια με την άφιξη Ρώσων τουριστών και επισκεπτών τα δεδομένα έχουν αλλάξει λίγο. Μπορεί να θεωρηθούν οι δύο εβδομάδες μικρό χρονικό διάστημα για την τριβή με την γλώσσα. Από την προσωπική μου εμπειρία όμως λέω ότι ακόμα και αυτές οι «λίγες μέρες είναι αρκετές.» Η καθημερινή τριβή , η ανάγκη να μετακινηθείς η να κινηθείς γενικά είναι δίνουν το έναυσμα για να αρχίσεις να μπαίνεις στο νόημα αυτής της γλώσσας.

Βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψω να σημειώσω ότι τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ο λόγος είναι ότι οι καθηγητές διαθέτουν υψηλό επίπεδο γνώσης όχι μόνο της γλώσσας αλλά και , ετυμολογίας, συντακτικού αλλά και ορθοφωνίας. Γνωρίζουν τουλάχιστον άλλη μία ξένη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά. Επιπλέον αντιμετωπίζουν με πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα κάθε σπουδαστή ακόμα και εμάς που θεωρούμαστε ακροατές, εφόσον παρακολουθούμε τα μαθήματα μόνον για δύο εβδομάδες.

Εκτός από το Πανεπιστήμιο και οι Υπεύθυνοι της Εστίας μας υποδέχθηκαν και μας εξυπηρέτησαν με τον καλύτερο τρόπο. Παρόλο που εμείς ως Έλληνες αποφασίσαμε και οργανώσαμε το ταξίδι την τελευταία στιγμή, κατάφεραν να μας τακτοποιήσουν σε εστία μέσα στην πόλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μόνον αν μείνεις το καταλαβαίνεις και το εκτιμάς καθώς οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Επιπλέον ,από ότι συζητήσαμε με άλλους σπουδαστές, το ζήτημα της στέγης είναι σημαντικό , καθώς δεν βρίσκουν εύκολα θέση σε εστίες.

Εμείς όχι μόνον δεν αντιμετωπίσαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα , αλλά και κατά την άφιξή μας περίμενε οδηγός να μας πάει στην εστία και αντίστοιχα κατά την αναχώρηση μας πήγε στο αεροδρόμιο.(Μία υπηρεσία πολύ σημαντική που στοίχισε στον καθένα €30).

Συνολικά το έξοδα είναι μηδαμινά σε σύγκριση με τις απολαβές και πιο συγκεκριμένα:

Κόστος διαμονής στην Εστία για δύο εβδομάδες 1,743,75ρούβλια= € 42,53

Κόστος μαθημάτων για δύο εβδομάδες 6,364,80ρούβλια=€ 155,23

Αεροπορικά εισιτήρια (ανάλογα) €300'η €400

(Προς πιστοποίηση των παραπάνω παραθέτω φωτοτυπίες αποδείξεων πληρωμών για το Πανεπιστήμιο και την Εστία)

Τα έξοδα διαβίωσης δεν είναι ακριβά , αλλά αυτά καθώς και τα έξοδα για την γνωριμία με την πόλη(μουσεία, εκδρομές κλπ.) είναι υποκειμενικά.

Να ληφθεί υπόψη ότι με την φοιτητική κάρτα που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο η είσοδος σε πολλά μουσεία είναι ελεύθερη ή με μειωμένη τιμή εισιτηρίου.

Ακόμη μία φορά μπράβο και ευχαριστώ στην Τατιάνα Χαλκονίδου που το σκέφθηκε και το οργάνωσε!

Νομίζω ότι εμείς σαν μαθητές αλλά και η Ένωση Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας επωφελούμαστε πάρα πολύ απο αυτήν την δραστηριότητα. Οχι μόνο απο την μαθησιακή εμπειρία αλλά και απο το κύρος που μας προσδίδει η συνεργασία και το πιστοποιητικό παρακολούθησης απο το Πανεπιστήμιο της Πετρούπολης.

Είναι βέβαια περιττό αλλά το δηλώνω ακόμη μία φορά οτι οποιοσδήποτε χρειάζεται πληροφορίες η διευκρινίσεις να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μου.

Ευχαριστώ ακόμη μία φορά το Εκπαιδευτικό Κέντρο **“Russian Word”** για την εξαιρετική εμπειρία .

Αθανασία Δήμτσα

Ιούλιος 2012,

Θεσσαλονίκη